

# Informationsavisen

UDGIVET AF FÆLLESRÅDET FOR SABRO-FÅRUP

20. ÅRGANG NR. 2 Juli 2015



## Ny Køreplan 2015—2016

Den nye køreplan for buslinjerne 111 og 116 og 114 træder i kraft 28. juni 2015.

For Bus 116 sker der en ændring, der medfører, at påstigning ved Lokalcenter Sabro er fjernet på 2 afgang mod Aarhus .

Midttrafik har besluttet at sløjfe den resterende del af turen til Galten på hverdags formiddage, så bussen genoptager ruten mod Aarhus fra Sabro Skole via Sabro Skolevej hhv. 10.09 og 11.09 med påstigning ved Kirsebærvej.

Sidste afgang fra Aarhus med Bus 116 sker 19.45 . Herefter indstilles kørslen og der henvises til Bus 111 og Bus 114. Det betyder, at afgang fra Aarhus 21.45 udgår. Midttrafik henviser til Bus 112 med afgang 21.53 som delvis erstatning mellem Aarhus og Sabro. Delvis betyder kørsel til Borumvej på A26 eller Borum By.

## Ny Lufthavn

I slutningen af maj 2015 udgav Grontmij A/S den rapport, bestilt af Aarhus Kommune for placering af en alternativ lufthavn i Østjylland. Rapporten pegede på 4 arealer i det østjyske, hvoraf Flensted v/Låsby og Nørre Vissing lå i Skanderborg Kommune og en City Lufthavn og Thomasminde placeret i Aarhus Kommune. Rapporten pegede entydigt på Flensted og alternativt på Thomasminde. Skanderborg Kommunes borgmester Jørgen Gaarde meddelte allerede morgenen efter rapportens udgivelse en principbeslutning, hvor man ikke ønskede at lægge arealer til en ny placering af en lufthavn i Flensted.

Aarhus Byråd vedtog på et byrådsmøde med 23 af rådets 31 medlemmer, at indstille til en principbeslutning om placering af en ny lufthavn på arealerne ved Thomasminde, lidt nord for Trige i Aarhus Kommune. Byrådet besluttede på sit møde 17. juni 2015 at videresende "principbeslutningen om etablering af en lufthavn i Østjylland" til Trafikstyrelsen, som er den instans, der opstiller kravspecifikationerne for udformning og beliggenhed.

Historisk har Thomasminde været i spil tidligere for ca. 15 år siden.

Nu foreligger rapporten og blandt medlemmerne af Fællesrådets forretningsudvalg er der forskellige holdninger til projektet. Konklusionen er, at fællesrådets forretningsudvalg ikke har nogen fælles holdning i dette spørgsmål, og vel egentligt er meget repræsentativ for de forskellige meninger, der er omkring en ny lufthavn i Østjylland.





## Opråb fra en beboer

Jeg går hjemme på barsel, og i den forbindelse benytter jeg dagligt stisystemerne i Sabro, særligt fra Rønnevangen til Sognegården, til luftning af barnevognen. Jeg må desværre konstatere, at der enten må stå nogle hundeejere med rigtig dårlig samvittighed - eller også er de ligeglade, for man kan nærmest ikke gå en meter, uden der ligger en hundelort enten på stien, eller i græsset op til stien. Det er rent ud sagt noget svineri. Jeg ved ikke hvad man kan gøre ved det, men nu starter jeg i hvert fald med at gøre opmærksom på det.

Navnet er redaktionen bekendt.

Vi må desværre give beboeren ret. Der er en del laden stå til med hundes efterladenskaber. Skal vi ikke i fællesskab love hinanden, at vores hundes efterladenskaber samles op, så børn og voksne kan gå på stier og i de grønne arealer uden at frygte at træde i en hundehøm-høm?

God og forhåbentligt "hundehøm høm fri" sommer.

For god ordens skyld; Vi optager normalt ikke anonyme indlæg, men denne fandt vi af så bred almen karakter, at vi har valgt at bringe den.

## Sabro - nu med springvand

Lørdag den 6. juni 2015, kl. 10 tændte vi for springvandet i "Gadekæret" midt i Sabro.

Springvandet der er bestilt af Fællesrådet og udviklet af Bent Rasmussen, blev søsat af Iver Klavsen.

Så fremover kan vi glædes over liv i "Gadekæret" i de intervaller, hvor vi har valgt at lade vandet springe.



## Farlig cykelsti

Med baggrund i en henvendelse fra Beboersammenslutningen Klostergårdens Jorder vedrørende cykelsti ved nordsiden af Viborgvej fra Sabro Korsvej og til Viborgvej 778, Sabro, har Fællesrådet rettet henvendelse til Vejdirektoratet i Skanderborg.



Cykelstien på strækningen ligger noget over terrænen på strækningen og er støttet af en mur mod de tilstødende grunde. Denne mur er flere steder på strækningen stærkt medtaget af tidens tand og nogle steder tæt på at vælte ind i haverne, hvilket vedlagte billeder dokumenterer.



Selve cykelstien er også temmelig medtaget - ikke mindst hen imod Sabro Korsvej

Vi har derfor bedt om, at der bliver taget hånd om dette, dels så murene ikke vælter ned i haverne og dels så cykelstien også fremadrettet vil være sikker at færdes på.

## Jorden kalder



AffaldVarme Aarhus har opstillet et højeffektivt danskfremstillet solenergianlæg på Hvidtjørnevej i Sabro. Det er et forsøgs- og demonstrationsanlæg til fordel for udvikling af bæredygtig og vedvarende energi til fjernvarme.

Anlægget skal indgå i en målrettet kortlægning og demonstration af de teknologier, der om 10-15 år kan forsyne kunderne med fjernvarme.

"Skulpturen" er opstillet uden Fællesrådets vidende, hvilket vi selvsagt ikke er tilfredse med. Vi har kontaktet Aarhus Kommune med henblik på at gøre opmærksom på Fællesrådets rolle i lokalområdet og afventer pt. svar desangående.

# Fra Herremand til Godsejer

Man er nok tilbøjelig til at kalde gårde af en vis størrelse for "Herregårde", selvom de ikke er det, men egentlig er de et "Gods".

Herregård betyder, at gården er ejet af en herremand og det vil sige, at han var herre over andre. Dem han var herre over, var hans egne fæstebønder i de omkringliggende gårde.

Vi tillader os at bruge den lokale Herregård/Gods "Ristrup" som eksempel. Vi går tilbage til tiden omkring 1800-tallet, hvor Ristrup var en typisk herregård. Ejeren af Ristrup var på den tid også ejer af de fleste gårde i Sabro og andre gårde i omegnen, altså var han en herremand, han var herre over sine fæstebønder på gårdene.

Det var samtidig også en hovedgård, eftersom der også var en hovedparcel med hovedbygning og avlsbygninger. Den rigtige benævnelse for herregården Ristrup, i tiden op til 1800-tallet var "Ristrup Hovedgård"



En fæstegård, som blev drevet af en fæstebonde, skulle til enhver tid adlyde herremanden på herregården. Det var helt almindeligt på den tid, at fæstebonden skulle yde arbejde på hovedgården, et vis antal dage i løbet af året. Det kaldte man for hoveriarbejde og de arbejdspligtige bønder kaldtes for hoveribønder.

Ud over hoveriet skulle de også betale en fæsteafgift, som bestod af rede penge og kaldtes for Landgilde. Hoveribonden betalte Landgilde til herremanden, en afgift de skulle betale herremanden for, at få lov til at drive gården. Disse fæstegårde tilhørte herremanden, og såfremt fæstebønderne overholdt deres forpligtelse, med hensyn til hoveriarbejde og samtidig betalte deres landgilde, så måtte de drive gårdene.

Hvis ikke de drev gårdene godt nok, efter herremandens skøn, så kunne han smide dem på porten og ansætte en ny fæstebonde.

Til at lede folkene, der var ansat på hovedgården og til at lede hovbønderne, når de arbejdede på hovedgården, ansatte herremanden en Ridefoged. Det er måske forståeligt nok, at disse hovbønder ikke var særlig ivrige efter at gøre hoveriarbejde for herremanden, da det jo ikke var deres egen jord.



Derfor kunne denne ridefoged, tit og ofte, være en barsk herre over for hovbønderne. Han havde også mandat til at uddele straffe på forskellig vis.

Når det gik helt galt, kunne han godt sende dem på træhesten. Det er derfor forståeligt nok, at denne ridefoged var forhadet blandt hovbønderne.

Tiderne ændrede sig med hensyn til fæstegårdene i Danmark, over en årrække i første halvdel af 1800-tallet. Herremændene begynder at sælge ud af deres fæstegårde. Det er også omkring den tid, at herremanden på Ristrup sælger ud af sine fæstegårde i Sabro og andre steder i omegnen hvor herremanden havde fæstegårde. Fæstebønderne frikøber deres fæste, som det hedder. Dermed bliver fæstebønderne nu Selvejerbønder. Herremanden tjente herved mange penge, ved disse fæstegårdshandler og kunne nu bruge pengene til andre formål.

Hvis man forestiller sig, at herremanden har afhændet alle sine fæstegårde og kun har hovedgården at koncentrere sig om, så indebærer det naturligvis også, at han nu skal til at ansætte flere folk på hovedgården. Det være sig ved jordbruget og i staldene, men også i avlsgårdens husholdning skal der ansættes flere folk, da der formentlig nu er mange af folkene der bor på gården og skal have kost og logi.

Igen tillader vi os at bruge Ristrup som eksempel. Alle fæstegårdene er solgt og kun hovedgården er tilbage, hvilket betyder at ejeren af Ristrup nu er Godsejer. Betegnelsen herremand forsvandt da også efterhånden, men betegnelsen "Herregård" lever i bedste velgående.

*Vagn Bødker, Sabro Faarup Lokalhistoriske Samling*

## Nye medlemmer

Fællesrådet har optaget 2 nye foreninger

"Styregruppens Støtter" er en forening, der er oprettet med henblik på at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en ny Viborgmotorvej ifm. evt. søgsmål mod Transportministeren herunder Transportministeriet og den danske stat

"Grundejerforeningen Rønnevangelen Lige Numre" er en nyoprettet grundejerforening for den sydlige del af Rønnevangelen

## Nyt fra Sabro Bibliotek / Sabro Biblioteks Venner

Biblioteket er sommerferielukket i ugerne 28-31, sidste åbningsdag er lørdag den 4. juli kl. 10-13, første åbningsdag er mandag, den 3. august, kl. 14-18.

Planlægningen af efterårets arrangementer er i fuld gang og der er pt. arrangeret følgende:

### For børn:

Torsdag 24. september, kl. 10.00  
Oles nye automobil, Teater for 1½ - 5 årige med teatret Aspendos  
Med afsæt i den gamle børnesang, er skabt en historie om en lille dreng - som drenge er flest. Fortalt gennem letgenkendelige hverdagssituationer og lege, med musik, få ord og en tæt publikumskontakt.  
Det foregår i SFO-salen på Sabro Korsvejskolen.  
Arrangementet er gratis. Tilmelding på tlf. 8940 9500 mandag eller onsdag fra 7. september

Onsdag, den 14. oktober, kl. 10.00-12.00  
Højtlesning for de 1½-6 årige  
Der bliver løbende læst højt hele formiddagen for børn og forældre, bedsteforældre, dagplejere eller pædagoger.  
Nye og gamle billedbøger samt en fagtesang eller 2 vil være på programmet.  
Tilmelding ikke nødvendigt  
Sabro Bibliotek er arrangør af disse to arrangementer for børn

### For voksne:

Mandag 31. august, kl. 19.00  
Børns læselyst - sådan hjælper du dit barn  
Lærer og læsevejleder Inge Hegelund gennemgår børns skriftsproglige og læsemæssige udvikling og giver gode ideer til, hvordan man kan skabe gode læsevaner derhjemme.  
Foredraget henvender sig til forældre med børn i førskolealderen og indskoling (5-8 år).  
Arrangeret i samarbejde med Sabro Biblioteks Venner  
Gratis billetter via hjemmesiden

## Litteratursalon

Mandag, den 5. oktober, kl. 19.00  
Her kan man blive inspireret, når bibliotekspersonale og indbudte gæster præsenterer deres favoritter. Der fortælles om danske eller udenlandske, nye eller klassiske bøger, det er engagement og begejstring, der er det afgørende.  
Deltagerne er også meget velkomne til at anbefale gode læseoplevelser.  
Gratis billetter via hjemmesiden  
Arrangør af ovenstående er Sabro Bibliotek i samarbejde med Biblioteks venner.

## Strikkecafé

Torsdagene 24. september, 29. oktober og 26. november, kl. 19.00  
Strikkecaféerne afvikles den sidste torsdag i hver måned på Sabro Bibliotek.  
Kom med godt humør, snakketøj og strikketøj.  
Du er også meget velkommen, hvis du er nybegynder. Vi hjælper og inspirerer hinanden.  
Medbring 20 kr. pr. gang og kaffe/the. Vi har lidt til kaffen.  
Arrangeret af Sabro Biblioteks Venner.  
Tilmelding er ikke nødvendig.

I øjeblikket arbejder vi på at arrangere et foredrag sammen med Sabro Kunstforening, det vil sandsynligvis blive i november.

## Kjeld Holm, 29. oktober

Torsdag, den 29. oktober, kl. 19.00.  
Kjeld Holm fortæller med baggrund i sine to erindringsbøger, "Åbne døre" og "Man lever af det, man får skænket" under overskriften "Mennesker på min vej" om sit møde med en række karismatiske personer, der både formede ham og samtiden. Kendte som ukendte - fra lærere i skolen og på universitet til politiker Svend Auken.  
Aftenen indledes med spisning, derefter foredrag.  
Der serveres 2 dejlige frikadeller med kartoffelsalat pr. deltager og kaffe i pausen.  
Pris for aftenens arrangement kr. 65.  
Tilmelding i perioden 8. - 23. oktober til Lisa Sørensen, tlf. 8624 3901 eller Karin Nielsen, tlf. 2855 2566.  
Arrangeret af Menighedsrådene i Borum og Fårup-Sabro Sogne.

## Eshøjhusets Venner

Har du lyst til at give en hånd med ved vedligeholdelsen af Eshøjhuset .

Kontakt : 4015 2195

Medlemskab af foreningen. Kr. 50 for enkeltmedlem og kr. 100 for husstand, som kan betales via MobilPay, Swipp eller på reg. nr. 1931 konto nr. 3498 432 939 - husk at skrive navn, når du indbetaler.

Frivillige bidrag modtages også med tak.



Formand:  
Ib Jensen  
Eshøjvej 50, 8471 Sabro  
Telefon 40261118  
Mail: info@ibjensen.dk

Næstformand:  
Hanne Lunden  
Stillingvej 26, 8471 Sabro  
Telefon 51219280  
Mail: hac@privat.dk

Kasserer:  
Jan Mulbjerg Jensen  
Kirsebærvej 18, 8471 Sabro  
Telefon 86948599  
Mail: mulbjerg-jensen@webspeed.dk

Sekretær:  
Steen Christensen  
Højvej 47, 8471 Sabro  
Telefon 86948580  
Mail: erik.steen.christensen@live.dk

Uden portefølje:  
Kim Ole Larsen  
Gammel Viborgvej 121, 8471 Sabro  
Telefon 86213407  
Mail: kol.mundelstrup@gmail.com

Informationsavisen udgives af fællesrådet.  
Mail: faellesraadsabrofaarup@aarhusmail.dk  
Hjemmeside: <http://www.sabro-faarup.dk>

Artikler uden mærke er skrevet af redaktionen.  
Hvis ikke andet fremgår, er layout, fotos og illustrationer udført af Steen Christensen.

Redaktør og ansvarlig i henhold til presseloven:  
Ib Jensen.

Oplag: 1800 eksemplarer  
Tryk: Werks Grafiske Hus, 8270, Højbjerg